

De Wijnacademie levert met enige regelmaat een verse lichterling vinologen af. Waarom Ella Klatte, pas afgestudeerd, aandacht in *Vision* krijgt? Omdat ze mijn nichtje is, waar ik heel trots op ben natuurlijk!

TEKST LORENZO LEDEL

ELLA DI VINO

Mijn kleine nichtje noem ik haar altijd, maar inmiddels is ze dat allang niet meer. Ella (43) rijdt samen met haar partner klassieke motorraces op een Triumph-zijspan, aangestoken als ze nu eenmaal is door het klassieke-motorvirus dat haar vader ook had. Die vader – mijn broer dus – is overigens jaren geleden bij een noodlottig ongeluk op twee wielen om het leven gekomen. Het weerhoudt haar er niet van met hoge snelheid zeer laag over de grond te vliegen op circuits in binnen- en buitenland. Gelukkig heeft ze ook nog een andere liefhebberij, een tikje



Veel proeven, daar bouw je een mooi referentiekader mee op...

minder risicovol, en daar heeft ze nu haar werk van gemaakt. Na het behalen van het vinologen-examen heeft ze zich als

‘Ella di Vino’ gevestigd als zelfstandig wijn-adviseur en verzorgt onder meer cursussen, workshops en proeverijen, met als standplaats Bloemendaal. Ze vond dat ze haar hart moest volgen als veertiger. (Dat heb ik overigens ook een keer gedaan. Toen ik veertig werd kocht ik een Harley-Davidson. Ik had dat motorvirus ook een beetje, maar toch voornamelijk een *midlife crisis*. Hij staat inmiddels niet meer in de garage.) Bij Ella is overigens geen sprake van wat voor crisis dan ook. Motoren en wijn zijn gewoon haar leven. Naast de wijnklimaatkast in de huiskamer staat een fraaie kleine klassieke Ducati te glimmen. Ik geloof uit 1961. Was dat niet ook een erg mooi wijnjaar?

Anyway, wij bevelen haar natuurlijk van harte aan. Haar enthousiasme werkt in elk geval aanstekelijk.

www.elladivino.nl



JOHN VEENSTRA

Wijngeluk aan het racen. Ja echt, het is Ella die languit volgas geeft.